

Februari 2015

## 4e Kwartaalverslag 2014

Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem; Hij zal het doen. - Psalm 37:5

### Van het bestuur

In de laatste 3 maanden van 2014 zijn we als stichting flink actief geweest. We hebben onze projectleiders Suzanne en Seke hier in Nederland mogen ontvangen. Ook hebben wij met hen diverse activiteiten gehad. Meer hierover kunt u elders in het verslag lezen.

De maand december was ook voor de stichting een maand van geschenken krijgen. Uit diverse, soms onverwachte, richtingen mochten wij mooie donaties ontvangen. Wij zijn de gulle gevers hier heel erg dankbaar voor.

Door het jaar 2014 op zo'n mooie manier te mogen afsluiten, kunnen we de Heer alleen maar dankbaar zijn en heeft dat ons veel vertrouwen in de toekomst gegeven.

Als bestuur hebben wij daarom besloten om met vertrouwen in de Heer nog 2 dorpjes te gaan ondersteunen in het voedsel- en landbouwproject. Hierdoor komt het aantal op 4 dorpjes met een totaal van +/- 130 kinderen.

Met vriendelijke groeten,  
Het bestuur.

### Nieuws over de projecten.

Zoals in het voorwoord vermeld ondersteunen we nu 4 projecten. Naast Lutete en Wadunda zijn daar nu ook Vumavuma en Nkhomi, beide met zo'n 30 kinderen bijgekomen. De laatste 2 dorpen hebben vorig jaar alvast mee gedaan met de training over de bemesting. Dit organisch bemesten gebeurt volgens de methode van Farming Gods Way. Een methode om het land te verbouwen volgens Bijbelse richtlijnen. ( zie ook : [www.farming-gods-way.org](http://www.farming-gods-way.org) ) De financiële investeringen zijn hierin dan ook laag.



In de afgelopen periode is er in de 4 projecten hard gewerkt op het land om het zaaigoed in de grond te krijgen en het land te bemesten. Voor het eerste seizoen is er zaad gekocht voor deze projecten. Voor de komende jaren kunnen ze dan zaad uit de oogst gebruiken. Om de paar jaar moeten ze weer nieuw zaad kopen om het product goed te houden. De nieuwe projecten lopen hier direct in mee en het enthousiasme en motivatie is vooral in Vumavuma erg groot.

### Ontmoeting met Liefdemaal.



Op 30 december jl. mochten we met elkaar een liefdemaal houden. Onder het genot van het meegebrachte voedsel was er voor de donateurs en belangstellenden gelegenheid om met onze coördinatoren Suzanne, Seke en hun kinderen kennis te maken. Ook werd er door Suzanne en Seke een presentatie gehouden over hun leven en werk in Malawi, wat door iedereen erg op prijs werd gesteld. Het was voor iedereen een openbaring om te horen en te zien hoe het leven daar is. Maar ook was iedereen verrast over de tot nu behaalde resultaten. Kortom het was een fijn avond waarbij we de stichting en ons werk weer een beetje hebben kunnen promoten.



### IN DIT NUMMER

#### Nieuws van het bestuur

Nieuws over de projecten

Ontmoeting met liefdemaal

#### Verder:

De statiegeldpaal

Donatie "de Kandelaar"

Leven in Malawi. (Suzanne vertelt)

Gedicht

Blijf u ons volgen en delen op facebook?

We hebben al 100 likes en willen naar de 200.



### Wat moet er nog gebeuren?

- ◆ Watervoorziening
- ◆ Bouwen van een schoolblok
- ◆ Training over voeding
- ◆ Training Farming Gods Way

### Wat hebben we daar nog voor nodig?

- ◆ Donateurs
- ◆ Fondsen

### Koop een sleutelhanger

Steun onze stichting en koop een mooie Malawi sleutelhanger.

Leuk om cadeau te geven of zelf mee te pronken.

Voor maar € 3,50 per heb je al zo'n originele handgemaakte sleutelhanger. Keuze uit 3 modellen.



### Stichting Samen voor Malawi

Pruimendijk 101b  
2989 AH Ridderkerk  
Tel.: 078-6817445

E-mail: [info@samenvoormalawi.nl](mailto:info@samenvoormalawi.nl)  
Website : [www.samenvoormalawi.nl](http://www.samenvoormalawi.nl)

Reknr. Rabobank:  
NL64 RABO 0123 9600 53  
t.n.v. Malawi  
(bij voorkeur met + uw straatnaam + huisnummer + postcode)



## De statiegeldpaal.



Seke en Suzanne Nyirenda mochten in december een cheque in ontvangst nemen met de opbrengst van de statiegeldpaal bij de Jumbo supermarkt van Daalhuizen in de Schoof in Hendrik Ido Ambacht. De cheque bevatte een waarde van € 362,95. We zijn manager Kees Paans erg dankbaar dat de statiegeldpaal weer 2 maanden in de supermarkt mocht staan.

## Donatie "de Kandelaar".

In december mochten wij twee mooie donaties ontvangen van Christelijke Boek- en Muziekhandel "de Kandelaar" uit Ridderkerk. Wij zijn het bestuur van Stichting "de Kandelaar" heel erg dankbaar voor deze ondersteuning en zien dit ook als erkenning voor ons werk in Malawi.

## Leven in Malawi.

We willen u een kijkje geven in het leven in Malawi. Suzanne vertelt u over dagelijkse dingen in Malawi die anders gaan dan hier in Nederland:

### Huishouden in Malawi



Je zal wel denken dat is toch hetzelfde als in Nederland, maar dat is het niet. Hier in Malawi is er veel meer zand om het huis heen. Dat betekent dus dat er ook meer zand in huis terecht komt. Dagelijks wordt er geveegd en gedweild. Dweilen doet men vaak 2 keer, om er zeker van te zijn dat al het zand weg is. De mensen die in de stad wonen hebben meestal wel een echte dweil in huis, andere doen het gewoon met een oude natte doek.

De afwas wordt door velen gewoon buiten in een teil gedaan, vaak met een stuk afgescheurde zak of lap en groene zeep. Afdrogen kennen ze hier niet. In de dorpen hebben ze buiten van hout een droogrek gemaakt. Daar leggen ze alles op totdat het weer gebruikt gaat worden of men laat het in de teil opdrogen. Het afwassen gebeurt meestal met koud water.

Dagelijks wordt de grond om het huis heen aangeveegd zodat alles er keurig uitziet. Een prullenbak bij huis kennen ze niet, meestal wordt het vuil gewoon op de grond gegooid. Als er dan weer geveegd wordt, vegen ze het naar elkaar en met een plaat als blik brengen ze het naar een groot gat in de grond. Eens in de zoveel tijd zetten ze dat in de brand zodat het gat niet te snel vol is. Is het gat echt vol dan sluiten ze het gat en graven ze gewoon een nieuwe.

## Gedicht.

Tussen Mozambique en Zambia  
ligt Malawi ingesloten

Tanzania in het noorden  
aan de overkant van 't meer

't land lijkt bijna anoniem zo  
weggestopt tussen de groten  
maar ook daar wonen veel mensen  
kinderen van onze Heer

zij hebben ook hun behoeften  
en het recht op een goed leven  
eten, drinken, werken, leren  
laat ons omzien naar hun lot

wat wij zelf hebben gekregen  
daarvan kunnen wij iets geven  
breng dat, samen met de boodschap,  
aan die kinderen van God

Joop Tessers

