

November 2014

## 3e Kwartaalverslag 2014

*Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. - Mattheüs 7:8*

### Van het bestuur

In het vorige kwartaalverslag waren er wat teleurstellende berichten. Zaken die niet door konden gaan waardoor er tegenvallende financiële inkomsten zouden zijn. Maar zoals de tekst hierboven al zegt: Want ieder die bidt, die ontvangt..... Dat hebben wij zeker mogen ervaren. Hoewel we door omstandigheden wat minder actief bezig kunnen zijn om giften binnen te halen, lijkt het de afgelopen periode een antwoord op ons gebed te zijn dat we van verschillende kanten giften ontvangen. We zijn God enorm dankbaar hiervoor en het geeft ons mogelijkheden om het huidige werk voort te zetten en te onderzoeken waar we het geld het beste kunnen gaan inzetten. Wij blijven bidden om wijsheid en kracht en laten ons leiden door wat God van ons wil wat wij hierin doen. Blijft u ons ook de komende periode steunen?

Het jaar 2014 loopt weer bijna ten einde en de feestdagen staan weer voor de deur. Wij wensen u als bestuur gezegende feestdagen en alvast een gezegend 2015.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur.

### Nieuws over de projecten.

#### Wadunda:

De afgelopen periode is er geïnvesteerd in maaltijden voor de kinderen van de CBCC van Wadunda. Helaas is het afdakje/schooltje van Wadunda door de regen bezweken en wordt er momenteel gebruik gemaakt van een kerkgebouwtje.

#### Lutete:

De kinderen in Lutete worden momenteel gevoed door de opbrengst van de oogst van het afgelopen seizoen. Ook zijn er trainingen gegeven op het gebied van verantwoord land verbouwen "Farming Gods Way". Hiermee wordt de komende tijd op verder gewerkt bij het bewerken van het land.



### Ontmoeting met Liefdemaal.

Onze coördinatoren in Malawi, Seke en Suzanne Nyirenda komen half december naar Nederland waar ze drie weken zullen blijven om hier het kerstfeest en het oud en nieuw te vieren. Velen van u zullen hen al ontmoet hebben, maar we willen u ook de gelegenheid geven om wat meer met hun te praten over het werk wat zij daar doen. Hiervoor krijgt u zeker de gelegenheid op dinsdag 30 december 2014 in de Maranathakerk aan de P.C. Hoofdsingel 73 te Hendrik Ido Ambacht. Die avond wordt er een liefdesmaal gehouden en zal er tussendoor het een en ander verteld worden over het werk wat Seke en Suzanne daar hebben gedaan de afgelopen periode. De avond begint om 18.00 uur. Met een liefdesmaal is het de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten maakt voor het aantal personen dat komt en voor één persoon extra. Dit zetten we dan op een grote tafel waar iedereen van elkaars gerechten kan genieten. U kunt via ons mailadres: [info@samenvoormalawi.nl](mailto:info@samenvoormalawi.nl) doorgeven dat u komt en met hoeveel personen. Iedereen is welkom! We hopen en bidden op een gezegende avond.



#### IN DIT NUMMER

##### Nieuws van het bestuur

Van het bestuur

Nieuws over de projecten.

Ontmoeting met liefdemaal

##### Verder:

De statiegeldpaal

Dag bij de vrouwenbond van het Leger des Heils

Succesvolle Zomerparkdag

Leven in Malawi. (Suzanne vertelt)



Blijf u ons volgen en delen op facebook?

We hebben al 100 likes en willen naar de 200.

### Wat moet er nog gebeuren?

- ◆ Watervoorziening
- ◆ Bouwen van een schoolblok
- ◆ Training over voeding
- ◆ Training Farming Gods Way

### Wat hebben we daar nog voor nodig?

- ◆ Donateurs
- ◆ Fondsen

### Koop een sleutelhanger

Steun onze stichting en koop een mooie Malawi sleutelhanger.

Leuk om cadeau te geven of zelf mee te pronken.

Voor maar € 3,50 per heb je al zo'n originele handgemaakte sleutelhanger. Keuze uit 3 modellen.



### Stichting Samen voor Malawi

Pruimendijk 101b  
2989 AH Ridderkerk  
Tel.: 078-6817445

E-mail: [info@samenvoormalawi.nl](mailto:info@samenvoormalawi.nl)  
Website : [www.samenvoormalawi.nl](http://www.samenvoormalawi.nl)

Reknr. Rabobank:  
NL64 RABO 0123 9600 53  
t.n.v. Malawi  
(bij voorkeur met + uw straatnaam +  
huisnummer + postcode)



## De statiegeldpaal.



Sinds eind september staat er in Hendrik-ido-Ambacht, naast de Plus supermarkt Hans Bogaerts, ook weer bij Jumbo Daalhuizen in de Schoof, een statiegeldpaal. Deze laatste staat er tot eind november. Voor elke lege limonadefles kunnen we twee maaltijden geven aan de kinderen. Zelfs een leeg bierflesje is al goed voor één maaltijd.

## Vrouwenbond Leger des Heils.

Al weer voor de 3<sup>e</sup> keer zijn we bij de vrouwenbond 'Samen verder' van het Leger des Heils in Gorinchem geweest om hen weer wat te vertellen over het werk wat we doen en nog willen doen in Malawi. Dit keer hebben we ze een kijkje laten nemen in de talen die er in Malawi worden gesproken. Tot ons genoegen maakten de dames na afloop gebruik van de mogelijkheid, om wat van de uitgestalde Malawi souvenirs te kopen.



## Zomerparkdag

Op 6 september stonden we weer op de Zomerparkdag in Hendrik-ido-Ambacht, het was een mooie dag en weer een groot succes. Dankzij de harde werken van Anneke Smit en Ellen Waleboer die ruim 360 koffie- en thee-pakketjes hadden gemaakt, konden we deze pakketjes op deze dag voor € 1,- verkopen. Mede dankzij de geweldige inzet van Emma en Rebecca Gouman werden vele maaltijden ingezameld en de naam van de stichting weer meer bekendheid gegeven.



We willen alle medewerkers hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze succesvolle dag.

## Leven in Malawi.

We willen u een kijkje geven in het leven in Malawi. Suzanne vertelt u over dagelijkse dingen in Malawi die anders gaan dan hier in Nederland:

### Malawiaanse keuken

In Malawi eten ze twee keer per dag warm. In de stad eten ze in de ochtend meestal brood met boter en als je wat meer geld hebt met pindakaas. Maar het wordt soms ook afgewisseld met zoete aardappelen. In de dorpjes eten ze zoete aardappelen of pap. Denk aan maïs/soja pap en er wordt altijd thee bij gedronken. De meeste Malawianen hebben de gewoonte om er heel veel suiker in te doen ( zeker 3 eetlepels suiker per kopje evt. met mieren en al.)

De lunch eten ze warm. Meestal is het Nsima. (dat is een deeggoedje, gemaakt van maïs. Ze gaan met het maïs naar de "maizemil" en daar maken ze er meel van.) De Nsima wordt met de handen gegeten. Er wordt niet dagelijks vlees gegeten omdat het duur is. Zo wordt het vervangen door bonen, ei, soja, vis. Groente wordt lokaal verbouwd. Maar over het algemeen is het bladgroente dat gegeten wordt.

Avondeten is praktisch hetzelfde als de lunch. Maar natuurlijk wordt er niet altijd Nsima gegeten. Zo wordt het ook afgewisseld met rijst. En heel soms aardappelen. Hier worden dan patatjes van gebakken.

Over het algemeen wordt er op een vuurtje van houtskool gekookt. In de dorpjes koken ze op een vuurtje van takken van bomen. Mensen in de stad hebben vaak een elektrische kookplaat. Wanneer je aan het koken bent moet je altijd houtskool in huis hebben. De stroom is in Malawi niet altijd betrouwbaar en kan elk moment uitvallen. Dan moet je een vuurtje maken om daar verder op te koken. In plaats van aanmaakblokjes gebruikt men plastic, want aanmaakblokjes kennen ze niet in Malawi. Ook is het voor hun een extra uitgave en plastic krijgen ze gratis.

